

Verlag Eureka wandelvierdaagse Vierhouten
(Gelderland-Nederland)
van 19 04 tot 23 04 2024

Vrijdag 19 april 2024 verzamelen 15 Eureka's om 12h in Vierhouten (allé, 11, twee komen namiddag erbij en twee zaterdagmiddag.) Om 12h worden we verwelkomd met soep en een croque monsieur. Om half 2 starten we door de regen met een wandeling van ongeveer 10 km over



het Hendrik Mouwenveld naar het verscholen dorp. Bij terugkomst worden de kamers verdeeld en kunnen we om 18h genieten van een Aziatisch buffet. Om 20h start onder begeleiding van een hotelmedewerker een avondwandeling voor alle hotelgasten door het dorp Vierhouten. Nadien worden er spelletjes gespeeld en er is gratis drank tot 24h met een kleine versnapering. Zaterdag 20 april vertrekken we om half 10 na een lekker ontbijt met vier door de bossen naar Nunspeet (Het regent nog steeds met tussenpozen) en terug na een tussenstop met warme koffie om op te warmen, goed voor 15



km. Negen Eureka's trekken onder de deskundige leiding van Jos B over de Noorderheide naar het kroondomein Het Loo, zij hebben 22 km op de teller als ze terug zijn en hebben ook de buien gehad. Na in het dorp een ijsje voor de ene en everzwijnenbier voor anderen is er weer diner om 18h en daarna wordt er als avondanimatie een mooie Quiz georganiseerd door een medewerker van het hotel, plezant.

Zondag 21 april wandelen met de ganse groep van 15 personen over de heidevelden van de gemeente Nunspeet naar de Stakenberg. Van hier wordt een klein ommetje gemaakt naar Elspeet waar we bij de Kerk onze lunch verorberen, want er was zelfs niets te vinden om iets te drinken. Van daaruit terug naar het hotel, vandaag hebben we er 18 km opzitten. Na een ommetje met enkele versnaperingen in het Pannenkoekenhuis zijn er Italiaanse gehaktballen in tomatensaus of pasta met zalm in het hotel. Als avondanimatie is er een Bingo muziekkwis, en er wordt duchtig meegezongen met de vooral oude (Hollandse) smartlappen. Na nog een spelletje Rummikub is het dan slaaptijd.

Maandag 22 april trekken 8 personen naar Elburg, even door de stad (vesting) wandelen en dan het Klompenpad langs het Veluwemeer en zo naar Doornspijk. Van hieruit terug naar Elburg en dan door de vesting kuieren en kijken hoe de gekke Hollanders Koningsdag voorbereiden. Ondertussen in het bruine cafeetje (City bar) onze lunch opeten en de dorstigen laven. Zeven Eureka's trekken met Jos over de Tongerse heide naar het landgoed Tongeren, inderdaad, dat hebben ze daar ook en daarna langs het landgoed Welna, goed voor 15 km, o ja, wij hadden ongeveer 12 km. Als avondanimatie speelt er een orkestje en er wordt duchtig mee gezongen, vooral het liedje Sierra Madre had een groot succes. En Maja trakteerde, want zij was gisteren Jarig.

Dinsdag 23 april is er het laatste ontbijt, daarna wordt er ingepakt en vertrokken. Sommigen gaan rechtstreeks naar huis, anderen via een ommetje (Den Haag), enkelen gaan nog wat wandelen, nog anderen gaan tuincentra verkennen en wij gingen met vier naar het boerderijmuseum in Oldebroek, schitterend gewoon want wij werden zelfs door een vrijwilliger een uur lang door het museum geadst.

Om niet in herhaling te vallen, de afwezigen hadden weer ongelijk, zij die het verslag lezen, jullie hebben wat gemist. . Ondanks het mindere

weer de eerste dagen, het was ook wel alle dagen frisjes, was het een zeer geslaagde wandelvijfdaagse, dus voor herhaling vatbaar.

Guido.

(alle foto's, zie onze website)

